

# Νεοελληνική Γλώσσα

Επιλεγμένα θέματα για τους υποψήφιους μαθητές της Γ' τάξης Ενίαου Λυκείου.

**A. ΚΕΙΜΕΝΟ:** Σήμερα η «πολυμαθή» κατατυπωνεί τις ανθρώπινες κοινωνίες, εκτοπίζοντας την πραγματική σκέψη και καταστρέφοντας την υπόθεση του πνεύματος. Όχι πως έχω την πρόθεση μεγάλης ή μικρής εχθρότητας απέναντι στη μάθηση, κάθε άλλο. Τέτοια πρόθεση, κρατώντας τις αναλογίες, δεν είχε μίτε ο Δημόκριτος, που λέει επίσης: «πολλοί πολυμαθες νουν ουκ έχουσιν» ή την αντίστροφη αλήθεια: «πολλοί λόγον μη μαθόντες ζώσι κατά λόγον». Αλλά αυτοί οι «πολλοί» του μεγάλου Αθηναϊτη, στην «προηγμένη» μας εποχή την πολυποίηση και το ζόμυμε σε όλη του τη βαρβαρότητα τα φαινόμενο-γίναν απελπιστικά περισσότεροι. Χαδός κι αστήρικτη, τρομερά πλασματική «καλλιέργεια», μαστίζει τους σύγχρονους ανθρώπους και δεν έχει βέβαια, λύτρωση μια τέτοια κατεύθυνση.

Στις μέρες μας, τις τόσο εξελιγμένες, οι γνώσεις έχουν απεριγράπτα πληθύνει, λιγότευναν οι αναλφάρητοι, προγράμματα παιδείας μάς έχουν ολούθε στην υφήλιο ξεκουράνει, μορφώνεται μαζίκοτερα ο κόσμος. Σε κάθε τομέα της πνευματικής δραστηριότητας τα βιβλία καταγίδα! Πάμπολλα στις προθήκες τα σωστά και ωφέλιμα βιβλία, καθώς επίσης αναρθρίζεται τα βιβλιοθέρα βιβλία και τα χρόστα, χαρακτηριστικό, μ' ανάποδη όμως αναλογία, και των καρπών της γης ακόμη...

Μέσα σ' αυτόν τον ακεανό που ξεχύνονται για μάθηση οι σύγχρονοι όχλοι, θα πίστευε κανείς πώς το πνεύμα συνοδεύει τη ζωή του παρόντος, όσο περίπου και τ' αυτοκίνητα. Η αληθεία, όμως, είναι ολωδιάλου διαφορετική. Στην κουλτούρα της βιαστικής και έφερνα γρήγορης εποχής μας βασιλεύει το κατάξερο πνεύμα της «πληροφορίας», το χυδαίο πνεύμα της υλοφροσύνης. Άιτημα σήμερα του πνεύματος οι πληροφορίες, όλο και περισσότερες πληροφορίες κι η καλύτερη δυνατή τους οργάνωση με μοναδικό στόχο την υλική, θα 'λεγα επομένων την υλιστική, ωφέλεια.

Οι τεχνικές επιπτώσεις και κατακτήσεις έχουν απορροφήσει τη σύγχρονη συνείδηση, που μεταβάλλεται ραγδαία σε πνευματική έρημο και ευτέλεια εσωτερικότητας. Ο άνθρωπος, ως ιστορία, έβαλε τα πάντα σήμερα στην υπηρεσία της υλικής ευημερίας, το πεπτικό σύστημα, τα νευρικό σύστημα, σύνολες οι λεπτουργίες και του σώματος και του πνεύματος ταλανζούνται σ' έναν αδηφάγο κόσμο, που δουλώθηκε στην απόλαυση της ύλης.

N.D. Καρούζος, κείμενο από το διαδίκτυο

## B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

**B.1.** Να γράψετε την περιλήψη του κειμένου σε 60-80 λέξεις.

**B.2.** «Στην κουλτούρα της βιαστικής και έφερνα γρήγορης εποχής μας βασιλεύει το κατάξερο πνεύμα της «πληροφορίας». Ποιο είναι το νόμημα του παραπάνω χωρίου;

**B.3.** Να εξηγήσετε τη λειτουργία των λέξων και των φράσεων της πρώτης παραγράφου που βρίσκονται σε εισαγωγικά.

**Γ.** Σε άρθρο σας που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα να εκφράσετε τις σκέψεις σας για το πώς το σύγχρονο σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν επιοκδομητικά τον τεράστιο όγκο γνώσεων και πληροφοριών της εποχής μας.

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

**B.1.** Το κείμενο αναφέρεται στην επιφανειακή προσέργυση της γνώσης σήμερα. Ο Καρούζος, επικαλούμενος το Δημόκριτο και συμφωνώντας μαζί του, θεωρεί ότι η σύγχρονη γνώση δεν συνδέεται απαραιτήσας από πνευματική καλλιέργεια. Παρόλη, μάλιστα, τη διάδοση της εκπαίδευσης και την κυκλοφορία μεγάλου αριθμού βιβλίων, η πνευματική ανάπτυξη υποστέονται. Αν και θερπεί τόσες γνώσεις να εξασφαλίζουν αντίστοιχα την αύξηση της πνευματικότητάς τους, αυτό δεν πραγματοποιείται, γιατί οι γνώσεις έχουν αποκτήσει αφελιμωτικό χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τεχνικές κατακτήσεων μονοπάλων τον ενδιαφέρονται του ανθρώπου και τον οδηγήσαν στον υλισμό.

**B.2.** Χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής αποτελούν οι γρήγορες εξελίξεις. Αντίστοιχα, και ο ρυθμός μετάδοσης και εξάπλωσης των πληροφοριών είναι ραγδαίος. Ποικιλά μέσων διαδίδει καθημερινά πλήθος πληροφοριών που αφετά συχνά δεν διακρίνονται από βάθεια, ποιότητα, ουσία, γιατί δεν συνοδεύονται από την απαιτούμενη επεξεργασία και ανάλυση. Έτσι, διαπιστώνται η ύπαρξη μεγάλου όγκου πληροφοριών για κάθε τομέα της γνώσης, που όμως στερούνται ποιότητας.

**B.3.** «πολυμαθής»: μεταφέρεται σε εισαγωγικά αρχαία λέξη, «πολλοί πολυμαθες νουν ουκ έχουσιν», «πολλοί λόγον μη μαθόντες ζώσι κατά λόγον»: στοχεύει στην αυθεντικότητα την συγγραφέας που αρχαία ρήση με το σήμερα, «προηγμένη», «καλλιέργεια»: εκφράζεται η αμφισθήτηση, ίσως και η ειρωνική διάθεση του συγγραφέα.  
**Γ.** «Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία της πληροφορίας»  
Καταιγισμός γνώσεων κατακύρει τη σύγχρονη κοινωνία. Παραπτείται έκρηξη του αριθμού και του ρυθμού μετάδοσης πληροφοριών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν φτάσει στην απώγεια τους. Ειδικότερα, ο χώρος του διαδικτύου, χώρος πρόκλησης για τους περισσότερους, γίνεται μέσο κοινοποίησης και ανταλλαγής ασύλληπτου όγκου πληροφοριών. Αλλά και ο

μεγάλος αριθμός βιβλίων, που απρόσκοπτα κυκλοφορούν, έρχεται να προσθέσει πληροφορίες για κάθε θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο.

Το βάρος του προβληματισμού μας επιβάλλεται να τέσσει στους νέους. Αφενός γιατί η νεότητα είναι η περίοδος εκείνη που το άτομο διαμορφώνει την κρίση του, αφετέρου γιατί οι νέοι είναι φιλομαθείς και περιέργοι, συνετώς και πιο ευάλωτοι στην άκρη της αποδοχής και στην κακή εφαρμογή των πληροφοριών που δέχονται. Παράλληλα, η ανησυχία για το πώς αποδέχονται οι νέοι τις νέες πληροφορίες μεγαλώνει καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα, με την ισχύουσα μορφή του, αντί να βοηθά τους νέους να αποκτήσουν κριτική ικανότητα, πολλές φορές τους οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Χρειάζεται, λοιπόν, το σχολείο κοντά στον παραδοσιακό του ρόλο, να αποκτήσει και μια ακόμα αποστολή: να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τέτοιους μηχανισμούς, ώστε να αξιολογούν και να κρίνουν κάθε πληροφορία που δέχονται.

Προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται οι ακόλουθες προτάσεις:

- Το σχολείο πρέπει να απαλαγεί από τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα του.
- Ενδεχομένως θα ήταν καλό να περιοριστεί ο αριθμός των διδασκόμενων μαθημάτων, σύτος ώστε να μαθητές να κατανοούν και να αφομοιώνουν σε βάθος τις νέες γνώσεις.
- Πρέπει επίσης να καλλιεργείται η κριτική και όχι η απομνημονευτική ικανότητα των νέων. Έτσι, οι νέοι θα μάθουν στη ζωή τους να ασκούν κριτικό έλεγχο στις πληροφορίες που δέχονται.
- Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε η αναβάθμιση των μαθημάτων ανθρωπιστικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν σφαιρικά την προσωπικότητα του ατόμου. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν οι νέοι ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, απαραίτητη για την πνευματική τους συγκρότηση.
- Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση, πάντα με την εποπτική στάση των εκπαιδευτικών.
- Τέλος, πρέπει από όλους τους αρμόδιους φορείς να γίνει κατανοητό ότι το σχολείο δεν είναι απλώς ο προθιλαμός της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αλλά ο θεσμός εκείνος που βοηθά τους μαθητές να εισαχθούν στην κοινωνική ζωή και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις της.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ. - ΜΑΜΕΚΑΣ Η. - ΠΟΥΤΟΥΛ.